



Bestuur:

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| Nel Coolegem | : voorzitter | 072-5335427 |
| Marianne Schippers | : secretaris | 072-5334110 |
| Silvia Denneman | : ledenadministratie en penningmeester | 072-5052827 |
| Annelies Blom | : bestuurslid | 072-5321340 |
| Vera Verzijlenberg | : Bestuurslid | 072-5052827 |

Dansleiding

| | | |
|------------------|---------------|-------------|
| Huib de Jong | : volwassenen | 072-5640893 |
| Maartje Ligthart | : demogroep | 06-46139660 |

Postadres: Harrelaers 30 ~ 1851 KW Heiloo

Februari 2010

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

Algemene ledenvergadering

Kort verslag van de Algemene Leden Vergadering.

Op woensdag 4 november j.l. waren 16 leden, het bestuur en één dansdocent aanwezig op de ALV.

Het werd een vlotte vergadering, de inhoud van de vergaderstukken gaf weinig aanleiding tot vragen of discussie.

Financieel gezien gaat het redelijk met Pridini, maar alleen dankzij de niet-structurele extra inkomsten. Er was een klein batig saldo aan het eind van het afgelopen seizoen. De bijdragen van Keer op Keer, Shell, de collecte voor het fonds Verstandelijke gehandicapten, de Vomar-actie, de flessenactie en de verloting kerstinstuif e.d. zorgden ervoor dat we niet negatief uitkwamen. Ook voor het huidige seizoen zijn deze extra inkomsten hard nodig.

Bestuursleden Nico Blom (al 12 jaar voorzitter) en Annelies Blom (al 6 jaar algemeen bestuurslid) waren dit jaar aan de beurt om af te treden. Annelies had zich herkiesbaar gesteld en werd met algemene stemmen herkozen. Nico had laten weten, dat hij alleen herkiesbaar was als er geen andere voorzitter te vinden was. Daarnaast had het bestuur sinds de vorige ALV een vacature voor algemeen bestuurslid.

Wat niemand verwacht had, gebeurde dit keer: er meldden zich twee nieuwe bestuursleden!! Nel Coolegem en Vera Verzijlenberg. Beiden zijn al eerder bestuurslid geweest (Nel 1988 – 1997; Vera 1984 – 1996). Een grote verrassing!

De vergadering kon zich vinden in deze twee nieuwe bestuursleden en koos Nel tot nieuwe voorzitter en Vera tot algemeen bestuurslid. Vera's termijn zal 2 jaar zijn, omdat zij de vacature invult, waarvan de termijn vorig jaar begon. Marianne Schippers heette Nel en Vera van harte welkom in het bestuur. Nico dankte de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en liet weten dat er in het bestuur afspraken gemaakt zullen worden over een goede, zorgvuldige overdracht van het voorzitterschap.

Voor het project 'Werelddans op scholen' hebben Nico en Marianne gedaan gekregen dat de gemeente Heiloo ons een subsidie verstrekte van € 1000. Vervolgens heeft het bestuur op allerlei manieren geprobeerd de scholen hier voor te interesseren; eerst via de ABC-werkgroep (cultuurbeleid op de basisscholen) en daarna – toen dat niets opleverde – in een rechtstreeks contact met de schooldirecteuren. Er lijkt, om uiteenlopende redenen, weinig tot geen belangstelling te zijn. Momenteel is het wachten op de reactie van nog een paar scholen, desnoods voor een kleinere eigen bijdrage. Het bestuur heeft besloten, dat - als dat ook niets oplevert - wij het geld teruggeven aan de gemeente. Vanuit de vergadering kwamen een aantal vragen en voorstellen. Nico beloofde dat het bestuur deze ideeën meeneemt.

Aan het eind van de vergadering werd Nico hartelijk bedankt, voor zijn jarenlange enthousiaste inzet als voorzitter van Pridini.

Pridinfo

IDNH in de COOL Heerhugowaard

“Je bent de mannen vergeten”, dit was de eerste opmerking op onze ‘ledenwerf’ poster, die we ophingen aan een pilaar in de hal van theater Cool in Heerhugowaard. Op het vel vertelden we dat iedereen, ongeacht zijn/haar handicap, zoals klutsknieën, kunstheupen, knobbeltenen, platvoeten etc., bij ‘Pridini’ welkom is, als hij/zij maar van dansen houdt!! De man die ons aansprak vond dat er nog bij moest staan, dat je ook mag komen als je een man bent. Dit was onze start van zaterdag 8 november jl.. Het was al druk toen we arriveerden, want het ‘ouderen’ programma, met bal, vond plaats in de ochtend. Toen we naar onze eerste workshop liepen, kwamen we in een kostuumshow terecht van de Dansgroep uit Wijdenes. Omdat we toch nog even moesten wachten leerde we weer wat leuke weetjes over de West Friese dracht. Vervolgens gingen we echt aan de slag bij Daniel Sandu in de workshop: Roemeens, ritme en Roma. Veel zigeunerdans dus en klappen in de handen en op je lijf. Deze man is zo inspirerend, hij wil je zien lachen terwijl je danst en dat lukt hem zelfs bij de meest serieuze danser! We leerden improviseren, wat nou niet meteen de sterkste danskant is van Nederlanders en in no time konden we met gebruik van een ezelsbruggetje schudden met schouders en billen. Na drie kwartier mochten we even uitblazen en begonnen we aan een workshop Israëlsch Linedance, de dansvorm die wekelijks op pleinen in Israël door jongeren wordt gedanst. Het is een pittige dansstijl, zeer bruikbaar voor jongeren, maar ook door ons ‘oudjes’ goed te volbrengen. Bovendien heel leuk om eens kennis te maken met een danssoort die je nooit doet! Bezweet daalden we af naar het folkcafe om bij te komen, met een drankje. Ook in deze ruimte is veel te genieten, de hele dag door optredens van verschillende koren en bands. Daartussendoor trad een groepje jongeren op van het project ‘Holland Express’, die op twee vierkante meter een Hongaarse en een Klezmer serie brachten. Heel leuk om te zien, zeer enthousiast gedanst met een goed gebruik van alle onderdelen van de bar en de stropdassen van de heren. Uitgerust en geïnspireerd beklommen we de trap weer voor een les ‘Internationaal’ van Bianca de Jong. Dit werd Bulgaars met handen en voeten, dus motorisch gezien zwaar, maar Bianca weet haar les zo op te bouwen dat iedereen aan het eind kan dansen. Dit hadden we al ervaren tijdens de workshop van Pridini en Igram, afgelopen voorjaar en ook nu was het weer genieten. Ook kijken naar dansworkshops is een aangename bezigheid, en zo zagen we Israëlsche en Slowaakse dansen aangeleerd worden. Na een lekker koel biertje, deelden we de eettafel met leden van Igram en oud Pridini dansleidster Marianne Knip. De maaltijd was super lekker, zodat we ons met een goed gevulde maag op konden maken voor het avondprogramma. Er werd een voorstelling gegeven door Gaida, Holland Express, de leerlingen van de MBO dans, een groep Indiase danseressen en Paloina. We kwamen na afloop tot de conclusie dat wijzelf toch meer houden van de traditioneel gedachte series in ‘echte’ kostuums, dan van het meer moderne geïmproviseerde werk. Maar smaken zullen verschillen, ook op dit gebied. De ‘Pridini’ groep was inmiddels gegroeid van drie, naar zes personen, die na de voorstelling de avond doorbrachten in het folkcafe, genietend van een drankje. We hopen dat er in 2010 weer een IDNH zal kunnen worden georganiseerd, en dat we met dit stukje meer mensen van Pridini ertoe over kunnen halen om mee te gaan genieten van dit ‘Doe Dans’ zo vlakbij huis!!!

Nel Coolegem en Vera Verzijlenberg.

Wisselpas

De laatste dansochtend van het seizoen is **niet** 16 april, **maar** 23 april 2010.

De Wisselpas gaat samen met Huub en een MBvO-groep uit Haarlem in april een weekend dansen in Uffelte. Je kunt je nog aanmelden! Informatie hierover is bijgevoegd.

Wandeltochten

Op dit moment is de Pridini wandelclub bestaande uit 11 leden begonnen met een nieuwe wandelroute van 363 km het Grenslandpad. Iedereen vertrok 's morgens vroeg om de lange rit naar Maldegem te ondernemen. Vera die de organisatie op zich had genomen, had gezorgd voor een heel goed onderkomen in de jeugherberg van Maldegem. Na de bagage op de kamers gezet te hebben vertrokken wij in eerste instantie met de auto naar Sluis. Daarvandaan ging de route door Sluis naar Maldegem [gelopen op 10 oktober 2009]. Het was een wandeltocht door leuke kleine plaatsen, polders, door stukken bos en over de Damsevaart met een zelfbedieningspontje. Regelmatig werd de grensoversteek gemaakt tussen Nederland en België, gemarkeerd door de karakteristieke grenspalen.



Onderweg werd natuurlijk ook “opgestoken”, deze keer was dat in het voormalig klooster Convent Sint Clara waar wij allerlei speciale theesoorten en eigengemaakte taart konden bestellen. Na al die heerlijkheden was het even moeilijk opstarten om de laatste 5 km naar de jeugdherberg te lopen. Na in de jeugdherberg gedoucht te hebben en wat nette kleren aangetrokken, werden wij door een zoemer op de kamer gewaarschuwd dat het diner klaar stond. Het eten was lekker en voedzaam. Na het eten werden er door de groep nog wat spelletjes gedaan en na de nodige wijntjes het bed opgezocht. De volgende dag [11 november] weer op tijd op om eerst het ontbijt te nuttigen. Hierna de spullen in de auto's pakken om naar Eelde te rijden. Daar werd 1 auto achtergelaten en de rest reed door naar ons startpunt Haantjesgaspolder. Vrijwel deze hele dagroute ging langs het Leopoldkanaal [wat ooit is gegraven om het overvloedige water uit de polder af te voeren]. In de 2^e wereldoorlog zijn over dit kanaal de nodige Baileybruggen aangelegd om het materieel en de soldaten snel te kunnen verplaatsen.



Een aantal van deze bruggen is instant gebleven en worden nog steeds gebruikt voor het dagelijks verkeer. Na het laatste stukje door een polder kwamen wij weer aan bij de achtergelaten auto. De chauffeurs stapten daar in om de andere auto's te halen en de rest bleef achter om te wachten tot zij terug waren.

Om ca 12.30 uur stapte iedereen in zijn eigen auto om aan de terugreis naar Nederland te beginnen. Wij hebben de eerste etappe erop zitten. De volgende etappe staat alweer gepland voor februari.

Algemene informatie

Opzeggen

Wil je het volgende seizoen niet meer dansen, zingen of muziek maken, zeg dan je lidmaatschap op tijd op **[voor eind mei]**. Dit kan alleen schriftelijk. Schrijf een briefje of E-mail naar Silvia Denneman ~ Molenweg 37 ~ 1906 DE Limmen, E-mail: silvia-denneman@quicknet.nl.

Website

Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

Agenda

Voorjaarsvakantie geen dansen op:

Woensdag 24 februari

Vrijdag 26 februari

Goede vrijdag geen dansen op:

Vrijdag 2 april

Voor aankondiging

Maart

In maart zullen op woensdagavond weer een aantal "mini workshops" worden gegeven. Het zal waarschijnlijk om 3 avonden gaan. Per avond, zal een andere specialist komen, om ons een aantal dansen aan te leren. Er wordt op dit moment hard gewerkt om het programma rond te krijgen. Jullie krijgen hiervan op tijd bericht.

April

In april is het weer de beurt aan Pridini om een specialistenavond te organiseren. Jullie weten dat wij dat altijd in samenwerking met Igram doen. De specialist van de avond is Sara Damen die ons Albanees zal gaan aanleren. Omdat Sara niet op woensdagavond kan, zal voor deze keer de woensdagavond worden verplaatst naar een donderdag. Het verplaatsen van de avond levert gelijk een probleem op met zaalhuur in het Open huis, wij moeten daarom ook uitwijken naar een andere locatie. Dit zal zeer waarschijnlijk het Stayokay hostel in Bakkum zijn. Ook hiervan krijgen jullie zo spoedig mogelijk bericht.



Optreden van de Pridini demogroep.

Dansen in de Mieuwijd

Graft-De Rijp - De internationale Dansgroep Pridini (Achter de Duinen in het Joegoslavisch) komt uit Heiloo en bestaat al 29 jaar met een ledenbestand van 50 leden. De groep is al opgetreden in Polen, Engeland, Frankrijk en Malorca. Donderdag 14 januari hebben 12 actieve leden een uitvoering gegeven in het zorgcentrum De Mieuwijd. Het optreden is een muzikale reis met zang en dans (volksdansen) naar verschillende landen. van Graft gingen zij met de bewoners op reis naar Afrika, Bulgarije, Polen, en Engeland en weer terug naar Noord-Holland. Het was een gezellige avond met zang, dans, drankje en een hapje.



Foto: Ad Houde

De Uitkomst 19-01-2010

MBVO danskamp Uffelte

16-17-18 april 2010



Dansweekend met als docenten Karin Admiraal, Annette van der Steen, Annemiek Pauptit (zang) en Huub de Jong
Aanvang vrijdagavond 20.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur.
Thema van dit weekend is vriendschap met dans, zang, picknick en kampvuur.

Het weekend zal plaatsvinden op de natuurcamping van Annette en Niels van der Steen in Uffelte. Deze is gelegen in een prachtige omgeving van ongerepte bossen, vennen en heide. Het verblijf is in eigen tent of caravan maar er kan ook gekozen worden voor overnachting in de prachtige boerderij.

Ook voor niet dansers en kinderen een ideale locatie.

Adres: de Uelenspieghel Winkelsteeg 5 - 7975 PV Uffelte

Prijzen zijn inclusief verblijf, lessen en maaltijden (1x warme) met koffie en thee
Kosten: in tent of caravan € 65 p.p.
slaapplaats in de boerderij € 80 p.p.
niet dansers € 40,00

Vanaf vrijdagmiddag is de camping voor de deelnemers beschikbaar.
.Opgave telefonisch (10 april) en info: - **0653282432**. of www.huubdanst.nl
via e-mail u.jong99@chello.nl

Het verschuldigde bedrag dient **voor 10 april 2010** op girorekening **2262082** t.n.v: H. de Jong te Alkmaar, onder vermelding „**MBVO weekend Uffelte 2010**”
(onverhoopte) annulering kan kosteloos geschieden voor 10 april 2010 daarna wordt € 30 in rekening gebracht voor de reeds gemaakte kosten.

Bij opgave ook vermelden: slapen in boerderij of camping en/of vegetarisch

