



Juni 2023

Bestuur:

Nel Coolegem	: voorzitter
Marianne Schippers	: secretaris
Joop van Rookhuijzen	: ledenadministratie en penningmeester
Joan Dirkson	: bestuurslid
Vera Verzijlenberg	: bestuurslid

Dansleiding

Huub de Jong : Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Heb je vragen of iets te melden mail naar: info@pridini.nl

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

Verandering!

Een feestelijk dansseizoen ligt achter ons, waarin we de 50ste verjaardag van de club uitgebreid hebben gevierd! We hebben afscheid genomen van onze vertrouwde danszaal in de Strandwal. Helaas wordt deze ruimte afgebroken om plaats te maken voor iets nieuws. Gelukkig blijft de 'Keuken met Karakter' behouden, zodat er nog lekker geluncht of gedineerd kan worden.

In het nieuwe seizoen gaan we dansen op een plek die voor een aantal leden bekend is, voor anderen geheel nieuw. De Ter Coulster kerk aan de Holleweg is centraal gelegen in het dorp, dus na het dansen kan er nog een bezoekje worden gebracht aan winkels. Het dansen zal niet veranderen, dat doen we ook in het nieuwe seizoen met veel plezier o.l.v. Huub de Jong. De zangers gaan door op hun vertrouwde plek: in de huiskamer van Nel. Het bestuur wenst alle leden een heel zonnige zomervakantie!



24/25 maart 2023 Dansweekend MbvO in De Rijk

Wat gaat één jaar snel voorbij! Zaterdag 24 maart was het weer zover een weekend internationale folklore dansen, in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen. Na een hele reeks weekends in Uffelte, nu voor de tweede keer in De Rijkse Eilanden in De Rijk. De opkomst was groot meer dan 40 enthousiaste "ouderen" die veel zin hadden in een weekend dansen o.l.v. Mariëtte van Gelder en Huub de Jong. Een ijzersterk duo met een enorme ervaring en goed gehumeurd.

Vanaf 12.30 uur druppelden de deelnemers hoofdzakelijk uit Noord-Holland binnen. De kamersleutels werden uitgedeeld en iedereen kon zich installeren en - heel belangrijk - elkaar begroeten. "Wat leuk, zijn jullie er ook weer!" Kennismakingen hernieuwen en vaststellen dat er nog steeds veel mensen zijn die net zo maf zijn als jijzelf om zich een heel weekend in het zweet te werken. Wij van Pridini waren met ons vijven Henny, Els, Tony, Gertie, en ondergetekende. Henny, Els, Tony en ik deelden een vierpersoonskamer. Gertie sliep bij twee anderen.

Over de accommodatie niets dan goeds.

Om 14.00 uur was het aantreden geblazen. Huub opende het feest met een paar bekende dansen om er even in te komen en daarna begon het echte werk. De middag was opgedeeld in twee lesblokken met een thee en koffiepauze daartussen. Dat klinkt heel strak en schools maar, het was juist heel ontspannen en relaxed. Huub en Mariëtte wisselden elkaar af. Ze leerden ons in heel ontspannen sfeer verschillende dansen. Israëliësch, Balkan en een dans waarvan ik de origine helaas niet heb onthouden (dat is de leeftijd) maar die iets met kantklossen van doen had?



Pridinfo

In elk geval leuk en snel en de partners wisselden voortdurend van plaats. In het begin was er enige verwarring en hilariteit, maar we leerden snel. De middag vloog om dat kwam vast door de afwisseling in herkomst en niveau van de dansen. Kortom leuke middag. Wij trokken ons daarna lekker even terug op onze kamer. Beetje uithangen was best fijn.

Rond een uur of zes volgde de avondmaaltijd. Keurig gedekte tafels stonden al klaar, we hoefden alleen maar met ons bord langs het buffet. Alles smaakte ons voortreffelijk.

Om acht uur begon Het Bal. Surprise, surprise levende muziek in de hoedanigheid van Orseket, een wereldmuziek-ensemble met duidelijk liefde voor traditionele volksmuziek. Ze speelden voor ons de sterren van de hemel. Levende muziek is natuurlijk het allerleukste en het werd daardoor wel een extra gezellig bal. En geen zin om mee te dansen! dan was zitten luisteren en kijken met een drankje ook heel plezierig. Om 23.00 uur werd het laatste nummer aangekondigd Macedonisch de percussiespeler in het midden. En natuurlijk volgde er ook zoals gebruikelijk een toegift. Daarna was het echt voorbij. Voor ons vijven het sein om onze kamer op te zoeken. Huub en Mariette en een stel onvermoeibare enthousiastelingen gingen nog even door maar, voor ons was het bedtijd. En toen was het in plaats van 12.00 uur plotseling 1.00 uur. Dat werd dus een kort nachtje "lang leve de zomertijd"!

Om half negen zaten we weer gepikt en gedreven aan het goed verzorgde ontbijt. Op ons gemak, want er was ruim de tijd voor het ontbijt ingepland. Wie zin had kon daarna een half uurtje Tai Chi meedoen, o.l.v. Petri een ontspannend begin van de dag. Om ongeveer 10.00 uur begon de workshop weer. Huub en Mariette gingen er energiek tegenaan de "leerlingen" volgden vanzelf zoveel enthousiasme werkt aanstekelijk. Het aangeleerde van de vorige dag werd herhaald - geen overbodige luxe - en er kwamen weer nieuwe dansen bij. Het was allemaal goed te behappen. Er werd tot de lunchpauze in twee blokjes gedanst met de koffiepauze ertussen. Ook voor de lunch - wederom goed verzorgd - hadden we ruim de tijd en dat was voor ons best fijn. We willen best veel doen maar, ons tempo is niet meer zo hoog! Na de lunch werd er nog tot 15.00 uur gedanst. Geen nieuwe dansen meer al het aangeleerde werd weer herhaald. Zo te zien zat het er aardig in en nu maar hopen dat het een beetje blijft hangen.

Wij vonden het een geslaagd weekend.

Mariette en Huub, bedankt!

Namens ons groepje

Nelly Saraber

Pridini kamperen mei 2023



Sinds 1988 (dat was nog in de vorige eeuw!!) is er al een groep Pridini leden die een aantal dagen per jaar samen kampeert. In het begin nog om het jaar maar, later werd er ieder jaar weer een aantal dagen tot een week samen gekampeerd. In die eerste jaren waren we wel met 30 man inclusief de kinderen. Om het weer te slim af te zijn, hadden we in de beginjaren ook een leger- of scoutingtent mee. Zo hadden we dus altijd weer of geen weer, een redelijk weersbestendig gezamenlijk onderkomen.

Van liever lee werd de groep, door het zelfstandig worden van de kinderen, steeds kleiner.

In de Corona periode was de groep geslonken tot 8 personen. Dit jaar, ongeveer voor de dertigste keer groeit de groep weer. We waren voor de tweede keer in Vorden op camping de Grasplas. Met z'n 12en dit keer. Dirk en Joan hadden er ook graag bij willen zijn, maar wegens een probleem met de ogen van Dirk ging dat dit jaar niet door. Hoewel de temperatuur nog wat te wensen over liet, was het heel gezellig.

We hadden natuurlijk weer het gezamenlijke buffet, waar we deze keer iets moesten maken uit grootmoeders tijd.





Dat moesten dus wel heel oude gerechten zijn, want alle aanwezige dames zijn inmiddels ook GROOTMOEDER (tegenwoordig heten zij OMA) Het buffet zag er weer geweldig uit en een inbrenger voor het buffet had zelfs (heel attent) rekening gehouden met de lage buitentemperatuur en had wat extra peper in de soep gedaan. Je moet er maar op komen.

Cok heeft, heel enthousiast, de buurman op de camping geholpen om een aantal joekels van karpers op het droge te halen. Op weg naar zijn vouwwagen liep hij langs onze voortent en toen hij langs liep hoorde ik hem mompelen: 'Dat zou ik ook wel willen, wat een joekels van karpers'. Dus houd ik er rekening mee dat hij volgend jaar ook een mooie visuitrusting mee heeft. Floor krijgt dan een paar handschoentjes, want die vindt die beesten te glibberig om aan te pakken en iemand moet hem toch helpen met het schepnet en het meten en wegen!
Ik ben benieuwd.

Kortom: het was weer een geslaagde week!

Floor heeft voor volgend jaar alvast een camping gereserveerd in Brabant, Baarle Nassau.

Gerard

Rommelmarkt.



Op zondag 18 juni Vaderdag is het weer zo ver de rommelmarkt in de Werkendelslaan van 10.00 tot 15.00 uur! Daar kunnen we weer een steentje bijdragen aan de clubkas door de verkoop van 'rommeltjes'. Nel Coolegem staat de plekje voor haar huis af aan onze vereniging. De markt is altijd een heel gezellig evenement met veel spulletjes die worden verkocht door de buurtbewoners maar waar je ook kunt koffie drinken, je laten schminken of je uit kunt leven op een springkussen.

Heb je nog overbodige spulletjes, die gaaf en heel zijn dan kun je die afgeven bij Nel Werkendelslaan 39 1851 VB in Heiloo. **Op vrijdag 16 juni tussen 17.00 en 20.00 uur** zit ze er klaar voor om alles in ontvangst te nemen en te prijzen. Pridini verkoopt geen meubilair en kleding. Wat er op zondag om 15.00 uur over is wordt gedoneerd aan Dorcas tenzij, anders is afgesproken met degene die het inbrengt.

Verhuizing!



Op 26 mei hebben we afscheid genomen van de inmiddels vertrouwde dansruimte in Cultureel Centrum de Strandwal. Helaas wordt het gebouw in het komend seizoen gesloopt.

De reden daarvoor zijn, de huuropbrengsten zijn laag, er moet veel duur onderhoud plaatsvinden en de ruimte wordt door cliënten van GGZ NHN nauwelijks gebruikt. Daarom stoot de organisatie het gebouw af.

Het bestuur moest dus op zoek naar een andere "danszaal". Die vonden we in de **Ter Coulsterkerk Holleweg 111 in Heiloo** waar we vanaf 1 september 2023 gebruik van gaan maken. Een leuke gezellige ruimte die aan onze eisen voldoet. Bovendien hoeven Marianne en Nel niet meer rond 9.30 uur aanwezig te zijn om de stoelen en tafels te versjouwten om ruimte te maken om te dansen. Er is daar een beheerder Mijndert, die dat voor ons doet! Hij zet voor wie dat wil ook koffie of thee dat cash afgerekend moet worden kosten € 1,50 per kop. Aan het begin van de les geven we door hoeveel koffie/thee er moet worden verzorgd en dan, staat het in de pauze klaar. Zelf je flesje meenemen is ook hier toegestaan net als trakteren bij een feestelijke gebeurtenis. Het wordt vast een mooi seizoen in een nieuwe ruimte!

Recept Arretje cake zoet maar overheerlijk!

Tijdens het kampeerweekend vierde ik met de aanwezige Pridini dansers/zangers mijn verjaardag. Omdat we al ruim 39 jaar met elkaar kamperen tijdens Hemelvaart had het weekend dit keer een nostalgisch tintje. Ik koos als kind als traktatie vaak voor een Arretje cake die mijn moeder dan voor mij maakte. Nu deed ik dat voor mijn mede kampeerders. Alhoewel het een zoete en machtige koek is werd er om gevochten. Tip: snijdt hem in kleine blokjes!

Je hebt nodig: 300 gram pure chocolade; 300 gram roomboter; 100 gram bruine basterd suiker; 100 gram cacao poeder; 26 Bastogne koeken; een cakevorm; en bakpapier.

Hoe maak je de cake: Bekleed de cakevorm met bakpapier laat het papier overhangen.

Smelt de chocolade in een hittebestendige kom boven een pan met een laagje kokend water.

Smelt de boter in een andere pan samen met de basterdsuiker. Roer daar de cacao poeder door.

Meng de gesmolten chocolade er vervolgens doorheen en roer ongeveer 5 minuten tot het mengsel een beetje is afgekoeld. Breek de Bastogne koeken in kleine stukjes en meng ze door het boter/chocolade mengsel. Schep dit in de cakevorm en laat dat twee uur in de koelkast opstijven. Til de koek aan het bakpapier uit de vorm en snijdt hem voorzichtig in kleine stukjes Eet smakelijk!



Pridini Hemelvaartkamperen 2024!



Tijdens deze dagen, de meesten komen een hele week, is het motto: 'vrijheid , blijheid'. Ieder doet wat hij/zij wil.

Vind je het leuk om in 2024 mee te gaan meld je dan vóór 1 oktober 2023 aan bij Flora Groot RuitenFlora@gmail.com.



Agenda seizoen 2023-2024 (alle data onder voorbehoud!):

IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

(alle data onder voorbehoud!)

Vrijdag	16 juni	Inbreng 'rommel', tussen 17.00 en 20.00 uur
Zondag	18 juni	Rommelmarkt
Vrijdag	1 september	Start seizoen 2023/2024
Vrijdag	22 december	Dansen in Kerstsfeer

Er wordt **niet** gedanst:

Vrijdag 27 oktober, 29 december, 5 januari, 23 februari, 8 maart, 15 maart en 3 mei.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap op tijd op **[voor 1 juni 2023]**.

Dit kan **alleen** via Email naar: penningmeester@pridini.nl.

Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.